

Boeken

Liedje uit HoelaHoep

Hoep en Hoela zingen over boeken. Zing je mee?

Hier in dit dikke boek lees ik dingen, oh zo fijn.
Over een grote reus in een dorpje, oh zo klein.
Er zijn zoveel verhalen en ik ken ze allemaal.
Ik lees de hele dag en dat vind ik heel normaal.

In deze stoel, stoel, stoel gebeurt een heleboel.
En op mijn kont, kont, kont reis ik de wereld rond.
En op mijn schoot, schoot, schoot ligt een boek zo groot.
Die lees ik uit, echt helemaal, want ik ben gek op een verhaal.

Ik duik graag in een boek, dus stoor me, stoor me dan maar niet.
Het avontuur dat neemt me mee, je ziet dat ik geniet.
Een mooi of eng verhaal is als een hele verre reis.
Naar een hete steppe of een landje vol met ijs.

In deze stoel, stoel, stoel gebeurt een heleboel.
En op mijn kont, kont, kont reis ik de wereld rond.
En op mijn schoot, schoot, schoot ligt een boek zo groot.
Die lees ik uit, echt helemaal, want ik ben gek op een verhaal.