

Herfst

Liedje uit HoelaHoep

Hoela en Hoep zingen over de herfst en paddenstoelen in het bos.

Kijk eens naar de grote bomen.
Kijk eens naar de blaadjes op het mos.
De paddenstoelen zus zijn weer gekomen.
Het is herfst, herfst, herfst, herfst, herfsttijd in het bos.

Soms zijn ze klein, soms zijn ze groot.
Soms zijn ze oranje, maar soms zijn ze rood.
Kijk, daar staat een hele grote witte...
Denk je dat ik daarop gaan zitten?

Nee, Hoela!

Kijk eens naar de grote bomen.
Kijk eens naar de blaadjes op het mos.
De paddenstoelen zus zijn weer gekomen.
Het is herfst, herfst, herfst, herfst, herfsttijd in het bos.

Soms zijn ze bruin, soms zijn ze geel.
Soms zijn ze alleen en soms ook met veel.
Ik zie een rode met drie mooie stippen.
Denk je dat ik daarop kan gaan wippen?

Nee Hoela, nee!

Grapje!