

Lentebloem

Liedje uit HoelaHoep

Hoela en Hoep zingen over de lente die elk jaar terugkomt. Zing je mee?

Je weet maar nooit wanneer iets gaat groeien.
Wanneer zo'n bloem denkt "laat ik eens gaan bloeien".
Eén ding is zeker: al gaat het niet vlug.
Eén ding is zeker: lente, de lente.
Eén ding is zeker: de lente komt terug.

Je kan ook niet weten hoe lang bloemen staan.
De één zegt na een dag al "ik moest maar weer gaan".

Maar sommige bloemen, die vinden het fijn,
Om ook na de lente nog bij ons te zijn.
Eén ding is zeker: al gaat het niet vlug.
Eén ding is zeker: lente, de lente.
Eén ding is zeker: de lente komt terug.
De lente, de lente komt ieder jaar terug.