

# Waterdicht

## Liedje uit HoelaHoep

**Hoela zingt over in bad zitten en alles nat maken. Zing je mee?**

Ik vaar in een boot op de zee.  
Daar komt een hoge golf, oh jee, oh jee.  
En ik word zo nat, zo nat, zo kleddernat.  
Zo spetternat als thuis in bad.

Ik loop in de storm over straat.  
Hele diepe plassen, ik ben te laat.  
En ik word zo nat, zo nat, zo kleddernat.  
Zo spetternat als thuis in bad.

Binnen is het fijn, geen gezeur.  
Ik spetter en ik sproei tegen de deur.  
En ik word zo nat, zo nat, zo kleddernat.  
Het liefste word ik nat hier thuis in bad.

Ja, ik word zo nat, zo nat, zo kleddernat.  
Het liefste word ik nat hier thuis in bad.