

## Een veilig fietspad

### Deze kinderen voeren actie!

Vijf kinderen willen graag elke dag naar school fietsen maar dat is onmogelijk. De auto's op de weg rijden zo hard dat het heel gevaarlijk is om vlak naast de auto's te fietsen. De kinderen zijn het zat en komen nu in actie!

"Wij zijn het zat!"

Ilse: "Nou ik moet elke dag naar school op een gevaarlijke weg. Groot landbouwverkeer, grote vrachtwagens langs, iedereen mag er tachtig rijden en dat is veel te hard voor op die weg. Wat er ook gevaarlijk is, is dat er daar geen fietspad is. Ik fietste op die weg naar school komt voor me een auto en achter me hoor ik ook een auto en normaal hoort een auto achter je te stoppen, achter je te rijden maar die auto gaat dus ook inhalen dus er gaan twee auto's passeren mij naast me en ik word bijna geraakt door een autospiegel en dat vond ik wel een beetje, vond ik wel eng."

Erent: "Ik wil heel graag alleen fietsen maar omdat het een weg is waar ze heel hard rijden vind ik dat ook niet echt zo fijn."

Arjen Pieter: "Vrachtwagens die rijden heel hard en dan krijg je altijd zo'n hele windvlaag die gaat achter je aan en die blaast je dan helemaal in de berm."

Anne Wijke: "We hebben ook heel lang samen met mijn moeder gefietst want die vertrouwde het eigenlijk ook niet echt dat wij met z'n tweeën al gingen fietsen."

Ilse: "Er moet gewoon een fietspad komen. We zijn al een hele tijd bezig met acties maar het heeft nog niet geholpen. We willen laten zien dat het een gevaarlijke weg is en dat er gewoon een fietspad moet komen."

Tomas: "Ik heb getwitterd met de burgemeester. Dat we hopen dat het fietspad er komt."

Ilse: "Ik heb hem gevraagd of hij kinderen had, die had hij niet. Maar ik heb gevraagd: als hij kinderen had, de kinderen hier dan wel liet fietsen? Hij zei: Ja. Maar dat is een beetje makkelijk antwoord. Kom jij een onveilige situatie tegen in het verkeer laat het er dan niet bij zitten maar.. "

Met z'n allen: "Kom in actie!"