

# De postbode

## Liedje uit HoelaHoep

**Hoela en Hoep zingen over een postbode. Zing je mee?**

Postbode, postbode, heb je post voor mij?  
Met een kaartje of een brief, maak je me heel blij.  
Ik maak een mooie tekening  
Een tekening voor Hoep  
Die stop ik in een envelop  
En stuur die naar hem toe  
Eerst een postzegel erop  
Dan in de brievenbus  
De postbode kan aan het werk  
Dat is een flinke klus

Postbode, postbode, heb je post voor mij?  
Met een kaartje of een brief, maak je me heel blij.

En dan ben ik de postbode  
Ik draag een heel mooi pak  
En heb mijn eigen karretje  
Met aan elke kant een zak  
Daar breng ik de post mee rond  
Langs iedere huizenrij  
En soms als ik geluk heb  
Is er post voor mij