

# Schaatsen

## Liedje uit HoelaHoep

**Hoela en Hoep zingen over ijs en schaatsen. Zing je mee?**

In de winter als het koud is  
Kijk waar ligt de sloot mee vol?  
Dat is ijs om op de glijden  
Spelen, schaatsen met veel lol  
IJs dat vind ik heel erg lekker  
aardbei en chocola  
Vraag mij of ik een ijsje wil  
en ik zeg jajaja!  
IJs daar kun je snel op schaatsen  
Met dikke sjaal en wanten aan  
En als er sneeuw ligt kun je sleeën  
Kijk hier eens, hoe snel we gaan  
Ijsjes eten met veel slagroom  
Is altijd een heel groot feest  
En ijsjes met veel snoep er op  
Daarvan eet ik nog het meest  
Wij houden allebei van ijs  
Maar ik van ander ijs dan jij  
Jij wil eetijs  
Jij wil schaatsijs  
Van ijs worden wij heel blij