

# Sint Maarten

## Liedje uit HoelaHoep

**Hoela en Hoep zingen over Sint Maarten. Zing je mee?**

Pring, pring, doe maar open, hier ben ik mevrouw  
Ik zing een mooi liedje, een liedje voor jou  
Voor donkere deuren blijven we staan  
dan bellen we zomaar bij mensen aan  
In de hand lampionnen, lampionnen aan stokjes  
zingen we samen van meisjes in rokjes  
Pring, pring, doe maar open, hier ben ik meneer  
Ik zing een mooi liedje wel tweehonderd keer  
We zingen van koeien (koeien) en staarten  
Dat doen we altijd (altijd) met Sint Maarten  
We krijgen dan handen, handen vol snoep  
een trommel vol lekkers voor Hoela en Hoep  
Pring, pring doe maar open, mevrouw en meneer  
We zingen dit liedje, ja ieder jaar weer