

Sneeuw

Liedje uit HoelaHoep

Hoela en Hoep zingen over de sneeuw. Zing je mee?

Als het sneeuwt en de winter is gekomen
Dan mis ik mijn bloemetjes
En de blaadjes aan de bomen
Als het sneeuwt dan wordt alles wit en glad
En als je dan niet oppast
Val je zomaar op je gat.
Maar dan kun je lekker sleeën
Van de heuvel naar beneeën
En val je dan een keer
Doet het helemaal geen zeer
Als het sneeuwt, wou ik dat het zomer was
Dan plukte ik tomaatjes
En lag ik lekker in het gras
Als het sneeuwt, wil ik ergens anders zijn
Ergens waar de zon schijnt
Want sneeuw vind ik niet fijn
Maar dan bouwen we een sneeuwpop
Met een sjaal om en een hoed op
En vallen we een keer
Doet het helemaal geen zeer