

Sneeuwman

Liedje uit HoelaHoep

Hoela en Hoep zingen over de sneeuwman. Zing je mee?

Als het sneeuwt dan wordt hij wakker
Als het sneeuwt dan staat hij op
Met zijn lange takkenneus
en een hoedje op zijn kop

hij kan ons toch niet pakken
wij kunnen gewoon gaan
Want onze benen rennen snel
Hij kan alleen maar staan

Een dikke buik met grote knopen!
De tanden schots en scheef
Het is de grote sneeuwman
Oh ik bibber en ik beef

Maar hij kan ons niet pakken
wij kunnen gewoon gaan
Want onze benen rennen snel
Hij kan alleen maar staan

En als het buiten warmer wordt
Het zonnetje weer schijnt
Dan zie ik zijn buik smelten
en zijn gekke mond verdwijnt