

# Een feestelijk diner

## Met Flip en Beer

**Flip schuift aan bij een diner volop verschillende gerechten. De lekkernijen komen uit heel veel verschillende landen. Smullen zeg!**

Hallo allemaal!

Dit is Pier. En Pier is iets moois aan het maken voor een feest. Ik weet nog niet wat het is, maar dat zien we straks wel.

En dit is Erdem. Erdem maakt ook iets voor het feest. Hij maakt iets lekkers klaar. Voorzichtig hè.

En dit is Chahid en die trekt mooie kleren aan voor het feest. Oh, dat is mooi.

He, dat is Pier en nu zie ik het. Het is een ster geworden! Oh die heeft ook al mooie kleren aan. En de lekkere hapjes gaan mee. Het feest is op school. Iedereen mag mooie kleren aan doen, mooie dingen meenemen en lekkere hapjes. Oh dat wordt smullen.

Ja, oh, wauw. Lekker!

Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.

Ik heb je laatst in 't bos zien staan. Toen zaten er geen lichtjes aan. Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.

Ja, ik ook. Oh ik heb honger! Couscous? Oh dat vind ik lekker. Eet smakelijk allemaal! Neem maar een hapje Chahid. Is 't lekker?

Oh een soort pannekoekje, dat vind ik ook zo lekker. Wat gezellig he, zo'n feest? Alles is mooi versierd. En een kerststalletje er bij. En een kerstklok zie ik. En he! Dat is die ster! En iedereen is mooi aangekleed.

Een cadeautje? Spannend! Wat zit er in jongens? Een cadeautje zit er in. Wat een leuk feest he! Een kroon. Pier heeft een kroon! Dag allemaal! Het was leuk en lekker!