

# Een echt kasteel

## Met Flip en Beer

**Flip knutselt samen met twee kinderen een heel groot kasteel van karton. Er komen ramen in en een deur en zelfs torentjes. Daarna wordt het kasteel mooi versierd.**

Hallo allemaal! Vandaar ben ik op bezoek bij Sara en Lila. En we gaan tekenen. Wauw, ja. Een kasteel! Maar hoe ga je dat dan doen? Ja. Ja. Wat weet jij dat goed. Weet jij ook wie er wonen in een kasteel? Ja. En ben jij zelf wel eens in een echt kasteel geweest?

Ja. Oh wauw, dat is cool! Ja. Wat is het mooi geworden. Ja. Heel handig. Ja. Mooie vlag. Van Nederland. Mooi. We hebben 'm nu getekend, dus we weten hoe het er uit ziet. Dus nu kunnen we 'm misschien wel bouwen. Leuk! Waar zijn die blaadjes voor? Oh ik snap het. Dit zijn de stenen. Wat een mooie kleuren. Een heel mooi gekleurd kasteel wordt het. Heel goed. Je moet ook naar buiten kunnen kijken als je in 't kasteel zit. Voorzichtig jongens. Oei, goed zo. Mag ik ook even? Ja. Ja. Wat wordt dit?

Aah, ik snap het. Dit zijn de torens van het kasteel. Hier ook nog eentje, hoepakeetje. Zo, hij zit. Oh hij wordt mooi zeg. Wat moet er nog bij? Oh ja, de vlaggen!

Ja, zeker handig. Plak hem er maar op. De vlag van Nederland. Op het kasteel. Rood, wit, blauw. Met mooie strepen. Nee, de strepen moeten niet naar beneden, maar.. Oh, nu is het blauw wit rood, nou, ook mooi.

He en nog een mooie ballon er bij. He prinsessen dingen. Hebben jullie voor mij een ridder ding? Ja! Een ridder helm. Cool zeg. Mag ik het kasteel nog even zien.

Ja? Ja, mooi. Ja, ik zie het. Oh wauw een ophaalbrug. Ja. Mooi zeg. Tot de volgende keer!