

Mijn oma in Turkije

Liedje uit Koekeloere

Liedje over oma die in Turkije woont. Zing je mee?

Turkije is hier ver vandaan.
Konden we maar vaker gaan.
Want ik mis mijn oma wel,
hoe vaak ik haar ook schrijf en bel.
Heel veel uren in de auto.
Oma zwaait al door de ruit.
Maar ik ga nog niet naar binnen.
Eerst trek ik mijn schoenen uit.
Ik drink thee uit kleine glaasjes.
Oma geeft me stukjes brood.
Samen eten we olijven,
en ik mag op oma's schoot.
Samen zitten in de schaduw
van haar kleine witte huis.
In het dorpje van mijn oma
daar voel ik me altijd thuis.