

# Mijn schoen staat klaar

## Liedje uit Koekeloere

Een liedje over hopen dat de Pieten vlug komen, want je schoen staat klaar. Zing je mee?

Sint, Sint, Sinterklaas

Piet, Piet, Pieterbaas

Mijn schoen staat klaar, mijn schoen staat klaar

Kom nou maar!

Ik lig in mijn bedje en ik luister naar de wind.

Het is al heel lang donker, en nog steeds is er geen Sint.

Ik hoor geen paardenvoetjes, in de schoorsteen blijft het stil.

Maar de Sint zal vast wel komen, omdat ik het zo graag wil.

Ik lig in mijn bedje en ik luister naar de wind.

Het is al heel lang donker, en nog steeds is er geen Sint.

Ik hoor geen zwarte pieten, en ik hoor niets op het dak.

Maar de maan schijnt door de bomen, en daar buiten kraakt een tak.

Ik lig in mijn bedje en ik luister naar de wind.

Het is al heel lang donker... Hiep hoera daar is de Sint!

Nu kan ik pas gaan slapen, want er zit iets in mijn schoen.

Sinterklaas is niet vergeten er een pakje in te doen.