

Het poeplied

Een liedje over poepen

Lekker gegeten en nu last van je buik? Je kunt niet anders dan zachtjes roepen: ik moet verschrikkelijk poepen!

Soms dan eet je wat, bijvoorbeeld bij je oom. Een visje met patat, een appeltaart met room. Dan is de vis niet goed je kon hem niet meer eten. Waardoor je heel erg moet, je laat ook telkens scheten. Je maag maakt rondjes in je lijf, op en neer, heen en weer. Je buik wordt boller tot hij bijna knapt. Je kunt niet anders dan doen zachtjes roepen: ik moet verschrikkelijk poepen. Elk jaar gaan we weg lekker met de tent maar poepen op de camping dat zijn we niet gewend. Dagenlang probeer je het en de plas die wil wel stromen maar hoe graag je het ook wil, je drol die wil niet komen. Je maag maakt rondjes in je lijf, op en neer, heen en weer. Je buik wordt boller tot hij bijna knapt. Je kunt niet anders dan doen dan hard gaan roepen: ik moet verschrikkelijk poepen. Ik moet verschrikkelijk poepen. Je buik wordt boller tot hij bijna knapt. Je kunt niet anders dan doen dan heel hard roepen: ik moet verschrikkelijk poepen.