

Naar school in China

Leren met elkaar

Een kijkje op een basisschool in China. Hoe gaat het daar?

Wauw, het is eigenlijk een soort van ochtendgymnastiek dit. Chinezen vinden het namelijk heel belangrijk dat je in evenwicht bent, dus dat je je in je hoofd goed voelt en in je lichaam goed voelt. Dus dit helpt dan natuurlijk!

Ja, daar zitten ze. Ze hebben allemaal hetzelfde aan, wel handig. Hoef je niet na te denken over wat je aandoet tenminste. Wat zijn ze lief, heel rustig! Dat zijn die karakters, schrijven lijkt hier meer op tekenen. Dat is moeilijk.

Wat klinkt dat mooi hè? Het is net een soort van muziek. In het Chinees heb je namelijk vier verschillende tonen en dan betekent een woord weer iets heel anders.