

Religie en humanisme

Is religie nog wel van deze tijd?

Eeuwenlang speelde religie een grote rol in het dagelijks leven. Welke rol speelt religie in Nederland vandaag de dag? En wat is het verschil tussen religie en humanisme?

Religie is een typisch cultuurkenmerk waarin één of meerdere goden aanbeden worden door middel van verschillende rituelen...

Verder is kenmerkend voor een godsdienst dat God of de goden op de een of andere manier heil brengen, in ieder geval na de dood en dat er een bepaalde levensvisie op de mens bij hoort, die aangeeft hoe men moet leven om dat heil te verdienen.

Is religie nog wel van deze tijd?

"Ik denk dat sommige religies niet meer van deze tijd zijn zeg maar. Heel dogmatische ideeën over hoe de wereld in elkaar zit met een heleboel mythische ideeën bijvoorbeeld, dat de wereld in 6 dagen geschapen is terwijl we tegenwoordig met de moderne wetenschap en alle ideeën over bijvoorbeeld hoe het leven zich ontwikkeld heeft, weten dat daar miljoenen jaren over gedaan wordt. Dan denk ik van: dat soort ideeën, ja, dat zijn een beetje een sprookje zou je kunnen zeggen, dus om daar je levensvisie op te bouwen, dat lijkt me niet meer van deze tijd.

Dus een verschil tussen religies en humanisme is, denk ik het soort vragen wat het stelt. Een religie zou je kunnen zeggen, houdt zich bezig met zinkrijging in de traditie van een religie zitten heel veel verhalen waarin je een antwoord krijgt op "Wat betekent de wereld? Wat betekent de mens?

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn?" en in het humanisme gaat het meer over zingeving, gaat het over "Hoe geef jij zelf zin en de wereld en aan jouw eigen leven?" en "in welke mate heb je dat..., heb je om zelf je eigen leven vorm te geven?", dat staat heel erg voorop in het Humanisme.

Voor een humanist is er geen leven na de dood. We hebben één leven en daarmee moeten we het doen. En dat is een prachtige uitdaging. Het is interessant om te kijken van wat je daarin kunt doen zonder dat je weet dat je nog een keer een kans hebt of dat je in de hemel komt daarna. Het is dit leven en daar moeten we iets moois van maken en dat is een prachtige uitdaging voor een humanist.