

Op de boot

Sinterklaas is de kapitein!

Een vrolijk lied over de bootreis van Spanje naar Nederland.

Ja Stoompiet, trek nog maar eens aan de bel want Sinterklaas komt naar Nederland. Met z'n Pieten en z'n paard en een heleboel kadootjes!

M'n leven is heel druk, ik moet overal naar toe
Dat ben ik wel eens zat en dan voel ik me supermoe
Maar als ik hier weer sta. Met m'n handen aan het roer
en m'n haren in de wind. Krijg ik weer zin, voel ik me lekker stoer

Zeg Uitkijkiets, is er al land in zicht??

Op m'n boot ben ik de baas
En dat heet dan kapitein
Op het land ben 'k Sinterklaas
Cadeautjes geven vind ik fijn !

Zo vaar ik naar Nederland
Op de golven van de zee
Met m'n Pieten en m'n paard
Die komen ook weer mee!

Alle hens aan dek aan boord is altijd wat te doen
De motor moet wat olie, we verven alles groen
En soms dan gaat 't stormen, nou dan gaat 't heen en weer
Dan schudt het schip en kraakt de boeg en gaat het vreselijk te keer

Zeg uitkijkiets, zie je de vuurtoren van IJmuiden al?

Op m'n boot ben ik de baas
En dat heet dan kapitein
Op het land ben 'k Sinterklaas
Cadeautjes geven vind ik fijn !

Zo vaar ik naar Nederland
Op de golven van de zee
Met m'n Pieten en m'n paard
Die komen ook weer mee!

Liedje voor Huisje Boompje Beestje aflevering 368 over Boten

© Winston Noordkaap