

Op school in de jaren vijftig

Een klas van vroeger

In de jaren vijftig was een klas heel anders ingericht dan nu. De stoelen en banken stonden bijvoorbeeld heel anders, maar ook werd er anders les gegeven.

Ik wil je laten zien hoe het vroeger was, want vroeger was het anders. We gaan terug in de tijd. Terug naar vroeger. Op dit tijdlijn kun je zien hoe ver terug. Ik neem je mee naar de school van 1950. En dat is, even tellen, 2000, 1990, 1980, 1970, 1960, 1950. Ik ben hier in het Onderwijsmuseum en dit is een klas van ruim 50 jaar geleden. Zo zag de klas van mijn moeder er ongeveer uit. Geen gezellige groepjes met tafeltjes bij elkaar, maar allemaal, alles netjes in een rijtje.

De kinderen konden zo op die manier niet zo goed bewegen en dat moest ook, want alle kinderen zaten naast elkaar en deden alles tegelijk, als de meester of de juf dat zei. Hier zat de meester of de juf trouwens, een beetje hoger dan de rest. Alles goed te overzien. En zo'n bordje, dat gebruikte ze om te leren lezen. Aap, N-oot, M-ie-s. Duizenden kinderen hebben zo leren lezen. En schrijven leerden de kinderen met een kroontjespen. Ieder z'n eigen inktpotje en inktlapje.

De klassen waren groot, met z'n veertigen was normaal. Er was voor de meester dan ook weinig tijd om elk kind apart aandacht te geven. Je moest meedoen met de hele klas, en als je daar moeite mee had, om dat tempo bij te houden, ja....dan....bleef je achter...en bleef je zitten. Moest je de klas maar weer over doen.