

Naar djembéles

Met Flip de Beer

Een groepje kinderen speelt op de djembé. Van de lerares leren ze een ritme aan. Dat vindt Flip nog best lastig. Daarna zingen ze een liedje terwijl ze op de djembé blijven trommelen.

Hé, we zijn aan het oefenen. Monique doet het voor en dan doen wij het na. Poem, poem, poem, poem, poem, Hé, heel zacht. Poem! Het gaat goed jongens! Wow!

Een hagedis... Oh leuk, nu gaan we een liedje doen en tegelijk trommelen!...bovenop een steen. Bovenop een steen. De zon straalde neer. De zon straalde neer. Een vlieg vloog voorbij. Een vlieg vloog voorbij. Vlak voor zijn oog. Vlak voor zijn oog.

De hagedis keek. Tjee, dit is leuk! De hagedis keek. En toen... En toen... 1, 2, 3, 4... Huh? ...de vlieg was weg! Oh, hij heeft 'm opgegeten!

Zoem, zoem, zoem, zoem. Zoem, zoem. Zoem. Mjam, mjam, mjam, mjam. Mjam, mjam. Mjam. Zoem, zoem, zoem, zoem. Zoem, zoem. Zoem. Mjam, mjam, mjam, mjam. Mjam, mjam. Mjam. Wow! Heel goed!

Dat was leuk! Hé, nog een liedje. Het is in een andere taal!

Poem!

Dag, tot de volgende keer!

Tot de volgende keer! Leuk, djembéën!