

Iieek... een luis!

Prentenboek uit Koekeloere

Als mama erachter komt dat er een luis op Jan zijn hoofd woont is het huis te klein. De jacht op Piet wordt ingezet met gemene shampoo en een harde kam. Net zolang tot Piet verdwenen is... Tenminste, dat denkt mama.

Dit is Jan. En dit is Piet. Piet woont in Jan zijn haar. En mama weet dit niet. Ze spelen samen circus. Piet klimt op Jan zijn oor. Jans krullen zijn de hoepeltjes en Piet kruipt daar steeds door. Moet je nou eens zien hoe Piet hier op één pootje staat. En hoe hij aan één haartje hangt! 't Is net een acrobaat.

Oei, mama komt eraan. Ze zegt: 'Wat is daar?' IIEEK .. Een luis! Een hoofdluis in je haar! Gauw rent ze naar de douche en komt met luizenshampoo terug. 'Je moet verhuizen, Piet!' Ga weg hier! Ga maar vlug! Want mama wil geen beest in huis, Geen hond, geen kat, geen muis, Geen vogeltje, geen spinnetje. En absoluut geen luis!

Mama wast Jans haren, dat is een heel karwei. Jan is boos op mama, maar mama is weer blij. Met zijn handen in zijn haar zoekt Jan zijn vriendje Piet. Als hij maar niet verdronken is, dat zal toch zeker niet? Jan blijft heel lang boos op mama. Tot op een dag.. wie zwaait er daar? Het is zijn kleine vriendje Piet. Hij is verhuisd naar mama's haar!

Piet vraagt Jan of hij komt spelen als hij zin heeft op een keer. En weet je, Piet is getrouwd.. Heeft dertien kindjes en er komen er nog meer.