

Blauwe broek

Liedje uit HoelaHoep

Een liedje uit HoelaHoep over Hoep die zijn broek kwijt is.

Waar is-ie nou, waar is-ie nou?
Mijn mooie blauwe broek
Net nu ik hem aan wou
Is-ie al dagen zoek

Ik zoek en zoek in mijn kast,
Want daar heb ik hem nog gezien,
Maar nu hangt er alleen een oude die niet past,
Zit die in de wasmachine misschien?

Nee, zegt Hoela, daar vind je hem niet
Maar zoek eens heel goed
Ik denk dat je hem snel ziet
Als je echt je best doet

Ik zoek en zoek en zoek en zoek,
Ik wou dat ik hem vond
En dan zie ik mijn blauwe broek,
Verstopt onder mijn bed, op de grond!