

Dino

Liedje uit HoelaHoep

Een leuk liedje uit HoelaHoep over een dino bij je thuis.

Stel je toch eens voor...
Een dino bij je thuis...
Dat kan echt niet hoor...
Hij past niet in een huis...

Als hij komt dineren...
Eet hij voor een man of tien!...
Waar moet hij logeren?...
In de achtertuin misschien?...

Zijn hoofd gaat door het dak...
staart door de deur naar buiten...
Iedere stoel zegt krak...
Hij breekt zo alle ruiten!...

Stel je toch eens voor...
Een dino bij je thuis...
Dat gaat echt niet hoor...
Geen gestamp in mijn huis!...