

Spuitje van de dokter

Liedje uit HoelaHoep

Een spannend maar ook grappig liedje uit HoelaHoep, over een dokter die Hoep een spuitje wil geven..

De dokter stroopt mijn mouw op...
En zij pakt een grote spuit...
Maar ik schrik en roep snel 'STOP!' ...
Wil geen naaldje in mijn huid!...

Want straks prikt die dokter mij nog lek...
En loop ik leeg als een bal met een gat...
Of zit er op m'n arm 'n rode vlek...
Dus hoor je mijn schreeuw in de hele stad:...

AAAAAH!...

Trillend wacht ik op die spuit...
En de dokter lacht naar mij:...
Hoep, die naald is er al uit...
Die prik is allang voorbij? ...

Wacht, die dokter prikte mij niet lek...
En van dat spuitje voel ik echt niets meer...
Op m'n arm zit niet eens een rode vlek...
Dus ik roep heel stoer: 'Mag ik nog een keer?' ...