

# In de trein

## Liedje uit HoelaHoep

**Een leuk liedje uit HoelaHoep over reizen met de trein. Zing je mee?**

Als ik met de trein wil...  
moet ik naar het treinstation...

daar koop ik een kaartje...  
en ga naar het perron...

Daar sta ik te wachten...  
Kijk daar komt de trein al aan...

Ik doe snel een paar stapjes...  
om vooraan te staan...

Ik ga vlug naar binnen...  
Als de deuren opengaan...

Dan heb ik een mooi plekje...  
Een plekje bij het raam...

En als we lekker rijden...  
Dan kijk ik naar het spoor...

Alle auto's moeten wachten...  
Want de trein gaat altijd voor...

De trein gaat altijd voor...