

Bij de kapper

Liedje uit HoelaHoep

Een swingend liedje uit HoelaHoep over allerlei kapsels die je kan krijgen bij de kapper.

Knipperdeknop, knipperdeknop...
Als kapper knip ik alle haren...
Knipperdeknop, knipperdeknop...
Dat doe ik al heel veel jaren...

Kom maar in mijn stoel...
En trek de cape maar aan...
Draai maar een rondje, een heleboel...
Voordat we aan de slag gaan...

Eerst maak ik je haren nat...
Met mijn grote plantenspuit...
Dan kam ik je haren plat...
Als ik een vrolijk liedje fluit...

Dan pak ik mijn gekke schaar...
En knip wat van je haren af...
Wat gel of een strik, je zegt het maar...
Je haar zit lekker maf...