

# Op de markt

## Liedje uit HoelaHoep

**Een liedje uit HoelaHoep over boodschappen doen op de markt. Zing je mee?**

Op de markt, kun je lekker eten kopen...  
Op de markt, kun je proeven wat je wil...  
Op de markt, kun je langs de kraampjes lopen...  
Op de markt, klinkt de hele dag gegil...

En in de kraampjes staan op hele lange tafels...  
Fruit en groentes, vis en warme wafels...  
Er zijn bloemen en olijven, kaas en broodjes...  
En heel veel soorten nootjes...

Op de markt, lopen lange rijen mensen...  
Op de markt, ruikt het altijd heel erg goed...  
Op de markt, op de markt vind je wat je maar kunt wensen...  
Op de markt, koop je zelfs een mooie hoed...

En in de kraampjes staan op hele lange tafels...  
Fruit en groentes, vis en warme wafels...  
Er zijn bloemen en olijven, kaas en broodjes...  
En heel veel soorten nootjes...