

Mijn lijf

Liedje uit HoelaHoep

Een liedje uit HoelaHoep over je lijf. Zing je mee?

Deze tong en deze tanden...
wonen samen in mijn mond...

en mijn ogen zijn net luikjes...
daardoor kijk ik in het rond...

Deze neus is om te ruiken...
kijk, daar zijn die gaten voor...

en die flappen zijn mijn oren...
daar hoor ik geluiden door...

Dan mijn benen en m'n voeten...
daarmee loop ik over straat...

met m'n armen en m'n handen...
zwaai ik naar wie voor me staat...

Zo zie ik een halve Hoep en...
ja hoor zo ben ik weer heel...

Als ik zo eens naar mezelf kijk...
denk ik, Hoep wat weet jij veel...