

Prinses Hoela

Liedje uit HoelaHoep

Een liedje uit HoelaHoep, waarin prinses Hoela gered wordt door prins Hoep.

Ergens op de wereld...
Hier heel ver vandaan...

Daar ligt een heel klein landje...
waar draken nog bestaan...

Daar woont een klein prinsesje...
Hoela is haar naam...

op een mooie zomerdag...
heeft zij iets doms gedaan...

Ze is alleen gaan lopen...
heel diep in het bos...

Daar kwam ze een draak tegen...
en die liet haar niet meer los...

De draak heeft haar gevangen...
Hij woonde in een grot...

Ze zat daar opgesloten...
Wat voelde zij zich rot...

Maar toen kwam er een ridder...
Ridder Hoep zo heette hij...

Die heeft de draak verslagen...
Prinses Hoela was weer vrij!...

(Hoela en Hoep)

Die heeft de draak verslagen...
Prinses Hoela was weer vrij!...