

Maanlied

Naar de maan

Stel, je gaat naar de maan, dan ben je wel even onderweg. Vergeet niet afscheid te nemen van je zusje, je hond en je knuffel!

Kom we gaan, kom we gaan, doe je ruimtepak maar aan. Want we gaan naar die hele mooie gele, naar die hele grote ronde gele maan! Kom je ook, wil je mee, blijf daar dan niet staan. Ga nog snel naar de wc, trek je zwaarste laarzen aan. Kom we gaan, kom we gaan, doe je ruimtepak maar aan. Want we gaan naar die hele mooie gele, naar die hele grote ronde gele maan! Geef je zusje nog een knuffel, geef je hondje nog een bot. Pak een koek voor onderweg, trek de deur maar in het slot. Naar de maan, naar de maan, dat is waar ik heen wil gaan. kom we gaan naar die hele mooie gele, naar die hele grote ronde gele maan!