

Het idee van de basisuitkering

Een basisuitkering voor iedereen?

Ex-'bewust-werkloze' Gertjan van Beijnum is voorstander van de invoering van een basisuitkering voor iedereen.

Als je mensen gaat verplichten iets te doen wat ze eigenlijk niet leuk vinden om te doen, dan bereik je precies het tegenovergestelde, dan bereik je ongelukkige mensen.

Gert-Jan van Bijnum is jarenlang vrijwillig werkloos geweest. Door zijn bijstandsuitkering kon hij zich concentreren op onbetaald werk waar de maatschappij volgens hem behoefte aan had zoals het maken van een muurkrant. Omdat hij weigerde mee te doen aan een re-integratieproject van de Gemeente werd zijn uitkering stopgezet. Inmiddels heeft hij van zijn hobby, glas in lood, zijn beroep gemaakt en verdient hij met zijn bedrijfje genoeg om van te leven.

Ik zou iedereen een basisinkomen geven, dat geld is er, want dat komt vrij omdat je elke vorm van controle kun je afschaffen. Iedereen krijgt gewoon dat geld, of je nou werkt of niet. Maar ook heel veel mensen kunnen gewoon echt dat doen wat ze graag willen. De hele dag tekenen of de hele dag vissen voor mijn part, of het maakt niet uit, als mensen er maar gelukkig en blij van worden. En ik ben ervan overtuigd, dat de wereld er dan heel anders uit zou zien. En ik ben er ook van overtuigd, dat al het werk gedaan blijft worden. Iemand die rotwerk heeft, die moet je veel meer betalen. Dus als iemand veel geld wil hebben, gaat hij vanzelf dat rotte werk doen.

Mijn levensmotto is: als je doet wat je leuk vindt hoef je je hele leven niet te werken. Dat is mijn levensmotto.