

# Reizen door de woestijn

## Op een dromedaris!

**De dromedaris kan goed tegen de hitte van de woestijn. Raaf en Fahd reizen door de woestijn van Marokko.**

FAHD: "...het schip van de woestijn. Zo noem je een dromedaris, Raaf."

RAAF: "Ha, ha... hijs de zeilen!!!"

Waarom noemen ze hem eigenlijk zo?

FAHD: "Vroeger, toen er nog geen auto's waren en zo, werden dromedarissen gebruikt om zware spullen door de woestijn heen te dragen. Ze liepen dan in een lange rij achter elkaar. Soms dagen lang. Zo'n rij kamelen noemde je een karavaan. De karavaan ging van stad naar stad."

RAAF: "Maar het is hier toch hartstikke heet in de woestijn? En dan met die zware spullen op z'n rug..."

FAHD: "Nou ja, dat kan ie nou juist heel goed."

RAAF: "Dat komt natuurlijk door die twee bulten. Daarin zit heel veel vet en zo kan ie heel lang zonder eten en drinken."

FAHD: "Inderdaad Raaf, heel goed."

RAAF: "En hij heeft extra lange wimpers om z'n ogen te beschermen tegen de zon. Z'n poten zijn heel breed, zodat hij niet wegzakt in het zand en z'n neusgaten kan ie dichtmaken zodat er geen zand of stof inkomt."

FAHD: "Geweldig Raaf. Hoe weet je dat allemaal zo goed?"

RAAF: "Ja ach."

FAHD: "Tja, een kameel is een echt woestijndier."

Raaf krijgt opeens een heleboel zand in z'n gezicht.

RAAF: "Nou, ik anders niet. Hoe lang is het nog?"

FAHD: "We moeten nog wel eventjes hoor..."

RAAF: "Warme zon..."