

# Honderdduizend blaadjes

## Liedje uit Koekeloere

**Een mooi liedje over een heleboel vallende blaadjes in de herfst.**

Er vallen honderdduizend blaadjes van de bomen in het bos.  
Ze zaten stevig aan een steeltje, maar de herfst maakt ze los.  
En al die honderdduizend blaadjes zijn de bomen nu dus kwijt.  
Want al die dwarrelende blaadjes zijn een kleurentapijt.

Maar al die honderdduizend blaadjes aan de bomen waren groen.  
En ik heb eindelijk begrepen hoe de herfst dat kan doen.  
Want al die honderdduizend blaadjes zijn nu rood en bruin, en geel.  
Omdat de herfst ze heeft geschilderd met zijn eigen penseel.