

Luilekkerland

Liedje uit Koekeloere

Een heerlijk liedje over een snoepwereld met een knipoog naar de juf of meester.

Weet jij misschien de weg naar Luilekkerland? Er is een ranjazee en een suikerstrand. De bomen hangen vol met friet. En alle mensen die je ziet die eten er de hele dag. Dat mag... In het Luilekkerland. Ik wil zo graag verhuizen naar Luilekkerland. Er is een ranjazee en een suikerstrand. De straten zijn van peperkoek. Een ijsjesstruik op elke hoek. Ze eten er de hele dag. Dat mag... In het Luilekkerland. Kom ga toch met me mee naar Luilekkerland. Er is een ranjazee en een suikerstrand. De huizen zijn van chocola. De sloten vol met hopjesvla. Ze eten er de hele dag. Dat mag... In het Luilekkerland.