

# Romeinen in ons land

## Bataven en Romeinen

**Romeinen speelden de baas. En de Bataven waren dappere soldaten waar de Romeinen graag een beroep op deden. Zij waren namelijk nergens bang voor.**

Halt! Hé, Bataaf! Militair, leer die Bataven eens wat meer respect. Halt. Zijn jullie ook nergens bang voor? Nergens. En dan komen die Romeinen hierheen en die komen ons vertellen wat we allemaal moeten doen. Hebben ze allemaal dingen uitgevonden, zoals hier, kijk, komen ze hier mee aan. Wat is het? Een lamp, hier, let op. Mooi hè? Ja. Maar wat heb je eraan? Hier houd je hand er eens bij. Is dat warm,? Nee en houd je handen is daarbij. Dat is toch warm. Als we dat hebben, waarom moeten we dan dit hebben?

Nee, maar daar hebben de Romeinen ook weer wat op bedacht. Die hebben bedacht, weet je wat we doen, dan doen we een verwarming onder de grond, ja. Dus dan moet papa hier alles open graven en dan is er een verwarming daaronder en dan weer dicht. En als ie stuk gaat? Dan moet ik alles weer opengooien. Daar heeft papa helemaal geen zin in. Dus ik vind dat geen uitvinding.

Hier, moet je eens kijken. Hier, noemen ze een munt. Als ik wat nodig heb, dan moet ik ergens heen, dan wil ik een brood hebben, dan moet ik eerst een munt geven en dan krijg ik een brood. Wat is er mis met gewoon ruilen van vroeger? Hier, moet je kijken, hier. Wat is dit dan? Dat is toch zwaar en... Elger, Elger.. Dat is toch zwaar dit.

Kom je spelen. Mag ik naar buiten? Ja, Elger? Kun je iets kopen, maar alleen voor jou, hè? Ja.. Nou en mijn oom die zag natuurlijk meteen dat hij zijn speer getrokken had, want ja, vlugheid, dat zit in de familie. Heb ik ook. Dus toen pakte hij zijn schedel en waah. Ben je dan echt nergens bang voor? Ik denk het niet, ik geloof het niet nee. Ik weet wel wat. Dit is mijn zoon, het is goed. Niet te ver hè jongens. Pas omdraaien als ik het zeg. Oké, waaaaaah.

Er komt een einde aan de tijd van de Romeinen in Nederland als de Germanen de rivier de Rijn oversteken en hun gebieden terug veroveren.