

De winkel van Sinkel

Liedje uit Koekeloere

Een vrolijk liedje over een winkelier die zijn klanten begroet.

Kom allemaal maar binnen in mijn winkel van Sinkel.
Kom allemaal maar binnen, hier is alles te koop.
Hoeden en petten, een trui met een kraag.
Mijn winkel van Sinkel verkoopt het u graag.

Kom gerust naar binnen lopen.
Kijk! We zijn al open.
Dag mevrouw en dag meneer.
Wat zal het wezen deze keer?

Kom allemaal maar binnen in mijn winkel van Sinkel.
Kom allemaal maar binnen, hier is alles te koop.
Hoeden en petten, een trui met een kraag.
Mijn winkel van Sinkel verkoopt het u graag.

Ik heb mooie herensokken.
Kijk! Hier hangen rokken.
Dag mevrouw en dag meneer.
Wat zal het wezen deze keer?

Kom allemaal maar binnen in mijn winkel van Sinkel.
Kom allemaal maar binnen, hier is alles te koop.
Hoeden en petten, een trui met een kraag.
Mijn winkel van Sinkel verkoopt het u graag.

Ik heb dikke damesjassen
Kijk! Hier kunt u passen.
Dag mevrouw en dag meneer.
Wat zal het wezen deze keer?

Kom allemaal maar binnen in mijn winkel van Sinkel.
Kom allemaal maar binnen, hier is alles te koop.
Hoeden en petten, een trui met een kraag.
Mijn winkel van Sinkel verkoopt het u graag.