

Waarom is oranje onze nationale kleur?

En niet rood, wit of blauw?

Op Koninginnedag en tijdens belangrijke voetbalwedstrijden van het Nederlands Elftal, kleurt Nederland oranje. Waarom is dat eigenlijk onze nationale kleur? Het komt niet eens voor in onze vlag.

Onze eigen Willem van Oranje werd in 1533 in Duitsland geboren als Willem van Nassau. Maar Nassau is geen kleur. Gelukkig had de jonge Willem een neef, René, die toevallig de baas was van het Franse prinsdom Orange en dat is wel een kleur. Die neef ging de pijp uit en liet al zijn bezittingen en zijn orange na aan onze Willem. ‘Alsjeblieft knul: je eigen landje’. Weer ’s wat anders dan een speelgoedtrein, maar die hadden ze toen ook nog niet.

Willem gaat braaf naar de kostschool, hij maakt carrière in het leger en schopt het uiteindelijk tot Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij belooft trouw aan de katholieke kerk, en dan mag hij zich eindelijk echt Prins van Oranje noemen. Die kleur kwam gelijk goed van pas toen Willem een vlag nodig had tijdens de Tachtigjarige Oorlog: dat werd de Princevlag, het ‘oranje blanje bleu’. Met oranje boven, natuurlijk. Om onduidelijke redenen werd dat oranje later rood: in 1596 werd het rood-wit-blauw de driekleur van Nederland. En zo kon het oranje van de Prins van Oranje, de enige echte nationale kleur worden.

’t Is dus maar goed, dat Willem dat prinsdom van Oranje van zijn neef heeft georven, anders hadden wij met Koninginnedag niks gehad om aan te trekken.