

Voortaan ben jij ergens anders

Liedje uit Koekeloere

Een mooi liedje over hoe het voelt als iemand waar jij van houdt er niet meer is. Zing je mee?

Ik kijk naar de lege kamers van m'n oma's lege huis. En ik hoef niet aan te bellen want er is toch niemand thuis. Ik kijk heel lang de auto na en als ik naar binnen ga is het daar zo saai, zo stil, dat ik weer naar buiten wil. Voortaan ben jij ergens anders, Voortaan woon je niet vlakbij. Samen lachen, samen spelen, dat is nu voorgoed voorbij. Ik kijk heel lang de auto na, en als ik naar binnen ga, is het daar zo saai, zo stil, dat ik weer naar buiten wil. Ik moet steeds maar aan je denken omdat ik je nu al mis. Mama zegt: dat wordt wel beter, ik denk niet dat dat zo is. Ik kijk heel lang de auto na, en als ik naar binnen ga, is het daar zo saai, zo stil, dat ik weer naar buiten wil.