

Isabel speelt dwarsfluit

Het is net een sieraad!

Isabel vindt de dwarsfluit het mooiste instrument dat er is. Ze speelt een stukje uit De rattenvanger van Hamelen.

Dit is mijn dwarsfluit en ik heet Isabelle. Dit is mijn dwarsfluit als ie in elkaar gezet is. En zo klinkt ie. Ik vind mijn dwarsfluit een heel erg mooi instrument, hij is helemaal van zilver en er komen hele mooie tonen uit, en hij is eigenlijk net een sieraad. Ik ga zo meteen een stukje spelen, dat komt uit een sprookje en het heet De Rattenvanger Van Hamelen.

Nou, en dit stuk vind ik het leuk dat je gewoon als je aan het spelen bent gewoon een verhaal voor je ziet, zoals De Rattenvanger Van Hamelen, dan eh hoor je gewoon de ratjes terug en dat is heel erg leuk om te doen.

Er was eens een plaatsje in Duitsland en dat heette Hamelen. Het was er helemaal niet leuk, want er zaten een heleboel ratten. Op een dag kwam er een man naar het dorpje en hij zei, dat hij rattenvanger was. Hij zei, dat hij de ratten kon weggagen door fluit te spelen. Zogezegd, zogedaan.

De rattenvanger pakte zijn fluit en begon te spelen.

En het lukte: alle ratten kwamen overal vandaan en volgden de fluitspelende rattenvanger tot buiten de stad. Maar toen de rattenvanger eenmaal in de stad terugkwam, had plotseling niemand meer zin om hem te betalen.

Dat vond de rattenvanger wel heel stom en hij heeft toen hetzelfde trucje uitgehaald, maar dan met de kinderen uit de stad. Op een ochtend toen alle ouders in de kerk zaten begon de rattenvanger op zijn fluit te spelen. Hij speelde en speelde, en toen liepen alle kinderen achter hem aan.

En die kinderen heeft hij toen in een grot gestopt en gevangen gehouden. Nooit meer iets van teruggezien.

En dit is dus eigenlijk een heel vreselijk verhaal. Maar wel heel leuk!