

# Mathilde speelt gitaar

## Akoestisch en elektrisch

**Gitaar spelen is het eerste waar Mathilde aan denkt als ze 's morgens wakker wordt. De gitaar troost haar en maakt haar ook blij.**

Hoi, ik ben Mathilde en dit is mijn gitaar!

Nou, een gitaar en mij was liefde op het eerste gezicht! Als ik wakker word, dan het eerste wat ik denk is gewoon: "yes, gitaar spelen!"

Meestal ga ik dan buiten op het balkon bij ons ga ik gitaar spelen als ik muziek ga maken en dan, ja, dan is het gewoon lekker zón en dan ga je gewoon helemaal met de muziek mee, en dat voelt gewoon heel erg fijn!

Nou, gitaar is echt mijn ding omdat ik vind het eigenlijk als je verdrietig bent, dan troost je gitaar je. En als je blij bent, dan kan je lekker spelen op je gitaar, dan kan je gewoon echt je ziel erin leggen.

Kijk: ik heb twee gitaren. Dit is mijn akoestische gitaar, maar ik heb ook een elektrische gitaar!

Nou, ik zit ook in een band en die heet Junior Swing en dat vind ik heel leuk, want dan gaan we ook optreden. Als je dan bij dat toneel staat en je mag er solo-en bijvoorbeeld, en alle mensen kijken naar je. Dan is dat zó gaaf, want dan heb jij gewoon dit hele publiek dat naar je kijkt en dat je alle zeg maar eer krijgt, dan geeft je dat echt een kick zo van: "yes, dat is leuk!"

Nou, als ik naar les ga, dan soms speelt mijn gitaarleraar iets en dan denk je: "dit kan ik nooit!". En dan ga ik steeds harder oefenen en harder oefenen, en dan opeens kan je eigenlijk ook wat jij zo cool vond, en dat je zo graag wil leren, kan je dan opeens en dat is wel heel erg cool dan!

Nou, ik turn ook en dat doe ik best wel veel, want vier keer in de week, alleen wat ik eigenlijk later natuurlijk wil doen is een popster of een muzikant worden met mijn gitaar!

Nou, als het me zou lukken, muzikant worden, dan zou ik dat echt helemaal top vinden en helemaal gaaf! Dan zou ik echt denken: "yes, ik heb het gehaald!"

Nou, dit was het. Toedoei!