

Willem-Jan speelt klarinet

Dit is zijn lievelingsinstrument

Willem-Jan is gek op het geluid van de klarinet. Behalve als er een vreselijke piep uitkomt. Dat overkwam hem een keer tijdens een uitvoering!

Hoi, ik ben Willem-Jan en dit is mijn klarinet. Nou, mijn vader deed het en ik moest een instrument gaan spelen en klarinet leek me heel erg leuk om te doen. Ik kreeg toen een klarinet van mijn vader om te lenen en dat was inderdaad heel erg leuk, dus een jaar later toen ik het speelde, heb ik mijn eigen klarinet gekregen. Jullie zijn waarschijnlijk heel benieuwd nu hoe een klarinet klinkt? Dus ik ga even wat spelen.

Het is ook heel leuk, want ik krijg er wel geluid uit en heel veel mensen die het proberen krijgen er nooit geluid uit! En dan is het toch leuk als jij het wel kan en zij niet. En het is ook eens een keertje wat origineler om te spelen, want op een klarinet heb je ook soms de piep, een verschrikkelijke rot toon is dat, dat is echt niet leuk.

Dan had ik een keer in een uitvoering en ik had een begeleidingspartner, een tweede klarinet, want ik speelde toen en er kwam een gigantische piep uit die klarinet!

En iedereen in die zaal, die hoorde dat en iedereen weet ook: "ja, dat klopt niet, dat klinkt zó raar". Ik schaamde me rot en hoopte maar, dat ze dachten, dat het mijn buurman was geweest.

Nou, maar het was, het gaat soms wel eens fout natuurlijk, maar als het goed gaat, is dat heel erg leuk! Dan voel je je echt heel fijn. En daar ben je altijd wel blij van: "yes, het gaat goed!" en "niks fout gedaan!", "joepie, eindelijk best goed!". Nou, eindelijk...