

Roel speelt slagwerk

Trom, marimba en pauken

Roel speelt niet 1 instrument, maar wel 3: allemaal slagwerkinstrumenten. Dat zijn instrumenten die ritmische instrumenten.

Dames en heren, hooggeëerd publiek, hier is slagwerker Roel!

Nou, ik ben Roel Eigenmans, ik speel slagwerk, ik speel kleine trom, marimba en pauken.

Ja, ik denk wel, dat ik een ritmefreak ben ja. Het.., ja, het trommelen gaat toch om de ritmes en ik drum eigenlijk overal op, op prullenbakken, op lantaarnpalen, op mensen.

Vroeger, toen ik ging gewoon op mijn kamer en dan haalde de potten en pannen van beneden van mijn moeder naar mijn kamer en de wasmanden, en gewoon alles waar ik op kon trommelen en daar maakte ik mijn eigen drumstelletje van. En daar ging ik gewoon op slaan met stokken en met mijn handen, alles waar ik maar op kan slaan zeg maar. En iedere dag na school ga ik wel even drummen 's avonds, want het is gewoon lekker om een keer wat anders te doen dan alleen maar serieus aan het studeren te zijn. En ook gewoon een keer lekker slaan. Maar ik houd eigenlijk van heel veel soorten muziek, ook gewoon Klassiek en, ja, Hiphop, alles. Ik heb wel eens heel erg zin om te drummen gewoon als ik thuiskom, maar ook als ik verdrietig ben of boos ben, of blij ben, dat maakt niet uit, ik kan er gewoon mijn gevoelens ook in kwijt.

Van drummen word ik gewoon heel blij, omdat je je kan slaan, je kan je agressie kwijt als het moet, je kan je energie kwijt als het moet en het is gewoon heel fijn om te doen.