

Kikkerprins

Liedje uit Koekeloere

Een liedje over een kikkerprinsje die wacht op zijn prinsesje. Maar wat duurt het lang voordat ze komt! Zing je mee?

Ik ben een heel echt Prinsje.
Ook al lijk ik daar niet op.
Ik lijk meer op een kikker.
Met mijn grote groene kop.

Ik zit hier in een vijver.
En ik wacht op een Prinses.
Ze moet nou wel gauw komen.
Want het is al half zes.

Dan spring ik uit de vijver.
En dan geeft ze me een zoen.
En gaan we samen trouwen.
Want dat hoor je dan te doen.

Ik zit hier maar te wachten.
Het is nu wel mooi geweest.
Ik wil nou wel eens zoenen.
En daarna een heel groot feest.

Waar blijft toch mijn Prinsesje?
Met haar mooie gouden bal.
Dat hoort zo in een sprookje.
Hoera, daar is ze al!