

Columbus, de ontdekkingsreiziger

Geen Indië, maar Amerika

Met het internet zijn we tegenwoordig in een handomdraai de wereld rond. Maar veel werelddelen werden pas bekend nadat ontdekkingsreizigers ze op hun avontuurlijke reizen in kaart brachten. Eén van die ontdekkers was Columbus, die in 1492 als eerste Europeaan Midden Amerika aandeed.

Koningin Isabella en koning Ferdinand van Spanje zijn in de 15e eeuw misschien wel de machtigste vorsten van de wereld.

Ze zijn rijk geworden van veroveringen van landen en de handel in verre oorden.

Kostbare zijde, edelstenen, goud en specerijen halen ze overal vandaan, maar vooral uit Indië.

Meestal gebeurt dat over land, via klein Azië naar Indië. Maar dat verandert als Turkse vorsten daar een stokje voor steken. Ze laten de Spaanse handelsreizigers niet altijd meer toe.

De handel komt bijna stil te liggen.

Spanje moet nieuwe handelswegen naar Azië vinden... niet via land, maar via zee.

De Italiaanse zeevaarder Christoffer Columbus krijgt deze opdracht.

Hij heeft een idee. Hij wil Azië via het Westen proberen te bereiken.

En dat heeft nog nooit iemand aangedurfd.

Columbus is vol goede moed.

Hij heeft koningin Isabella beloofd in 6 weken Indië te kunnen bereiken.

Maar de reis verloopt moeizaam. Hoewel ze de wind in de zeilen hebben is de bemanning gespannen. De schepen varen door onbekende wateren en misschien wel richting het einde van de wereld...

En dan...., Columbus en zijn mannen turen over de oceanen. Ze zien vogels

Columbus geeft het bevel de koers te wijzigen en de vogels te volgen...

.....en na een paar uur is het zo ver... "land in zicht"

Na een lange reis van 2 maanden wordt zijn geduld dan eindelijk beloond..

Columbus weet het zeker. Hij heeft een eiland aan de kust van Indië bereikt. Hij heeft het gehaald, Indië via het westen. De drie schepen gaan voor anker en een aantal mannen roeit voorzichtig richting de kust.

Columbus is opgelucht. Sinds hij uit Europa is vertrokken heeft hij een lange reis afgelegd.

Een reis waar geen eind aan leek te komen....

maar nu staat hij aan land.

Hij is op één van de eilanden bij Indië aangekomen.

Tenminste dat denkt hij,

want wat hij niet weet is dat hij bij een heel nieuw continent is aangekomen.... Amerika.

En Indië ligt nog een oceaan verder naar het Westen.

Columbus heeft Indië nooit bereikt, maar veel belangrijker... hij heeft Amerika ontdekt.