

Iedereen is anders

Flip de Beer en Marina

Marina is blind. Ze laat Flip zien hoe ze toch kan tekenen met braillepuntjes, hoe ze kan spelen met een bal met een belletje erin en hoe ze zonder te kunnen zien zelfs kan fietsen!

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪

Hallo allemaal. Vandaag ben ik op bezoek bij Marina.

Ga je dan samen met Flip even naar het schaapje toe? Ja. Jij bent een klein stukje te ver. Aan de andere kant, even draaien. En daar ben je...

Marina is blind. En vertel maar aan Flip wat jij allemaal van het schaapje al weet. Dat betekent, dat ze niks kan zien. Dan kan je het om het schaap doen en dan heeft die schaap een... Daarom moet Marina met haar handen voelen wat alles is. Ga maar even voelen. Dit is heel zijn lijfje.

We gaan nu tekenen. En de tekening van Marina heeft geen lijntjes, maar kleine puntjes. En zo weet ze toch waar de lijntjes zijn en waar ze moet kleuren. En dit is zijn hoofdje. En dat is een potlood. Op de tafel leggen en dan ga je 'm voelen. Kijk, ze voelt de lijntjes en dan kan ze het inkleuren. Knap hè? Ze kan het heel goed!

Nu Flip de Beer moet je!

Zo, nu gaan we naar huis. Marina heeft een speciale stok, die is rood met wit. En daarmee tikt ze op de grond en dan kan ze precies horen waar ze loopt, zodat ze nergens tegenaan botst.

Dinsdag, woensdag... Hé, daar zijn die kleine puntjes weer. ...donderdag, vrijdag... Ze kan met haar vingers lezen en dan weet ze wat er staat. ...zaterdag. Deze dag, dinsdag. Deze dag, ja, dinsdag! Goed gedaan! Je hebt het gelezen met je handen.

Nu gaan we met de bal spelen, met papa. Ze heeft een hele speciale bal: er zit een belletje in. Dan kan ze precies horen waar ie is. Hoor je het? Ja, gevonden, goed zo! Gooi maar naar papa. Gezellig. Ik ga met hem boodschappen doen. Okay, ga niet te hard, want dat vindt hij dadelijk hartstikke eng.

Oh, leuk! Dan begint hij dadelijk keihard te gillen of dat hij in een achtbaan zit. Ja. Niet te hard hoor! We gaan fietsen. Maar ik wil er niet af vallen! Kijk, Marina kan ook fietsen. Een beetje naar rechts. Ja.

Terwijl ze niks kan zien! Dat is knap! Wow! Ik vind het heel leuk bij Marina! Dag, tot de volgende keer! Toe maar Marina, recht vooruit!