

Piraten

Op een echte piratenboot

3 Kinderen nemen een kijkje op een echt piratenschip. Ze gaan op zoek naar het kanon. Als ze dat gevonden hebben, gaan ze het schip schoonschrobben.

We gaan een stuk lopen hè. Vandaag nemen Mike, Jos en Hendrik een kijkje op een echt piratenschip. Nou, dan gaan we hier heen jongens. Als je helemaal daar in de verte kijkt... Zie jij al wat, Piraat Mike? Ik zie het! Ik ook. Ja hè? Dat is een groot schip hè.

De piraten gaan op zoek naar het kanon. Ja jongens, zou hier het kanon zijn? Waar zou het zijn? Ja. Ja? Nou, het ziet er meer uit als een eetzaal denk ik. Zullen we weer die kant op gaan? Misschien dat daar het kanon is. Hé, wat is dit?! Dit is het kanon! Zo hè. Wat doet het kanon? Een bal schieten. Gaat ie ballen schieten? Ja. Zo, waar gaat ie die ballen naartoe schieten dan? In het water.

Echte piraten moeten ook even hun schip helemaal schoonmaken. Grote borstels, zo. De piraten worden aan het werk gezet! Het gaat hartstikke goed. Flink schrobben hoor!

Dag!