

# Ik wil sneeuw

## Liedje over sneeuw

Een liedje uit Koekeloere: de sneeuwdans.

Sneeuwt het al?  
Sneeuwt het al?  
Ik wil vlokken overal.  
Ik wil sleetje rijden van de heuvel naar benee.  
Lekker buiten met mijn slee.

Eén keer links en één keer rechts.  
Handen in je zij.  
Eén keer hoog en één keer laag.  
Dans je mee met mij?  
Want misschien is er één kans als ik de Sneeuwdans dans.  
Misschien is er een kans.

Sneeuwt het al?  
Sneeuwt het al?  
Ik wil vlokken overal.  
Ik wil een sneeuwpop maken met een hoed en met een das.  
Met een pet, maar zonder jas.

Eén keer links en één keer rechts.  
Handen in je zij.  
Eén keer hoog en één keer laag.  
Dans je mee met mij?

Want misschien is er één kans als de Sneeuwdans dans.  
Misschien is er een kans.  
Sneeuwt het al?  
Sneeuwt het al?  
Ik zie vlokken overal.

Het wordt een witte wereld.  
Vlokken hier en vlokken daar.  
Dus mijn Sneeuwdans is nu klaar.

Eén keer links en één keer rechts.  
Handen in je zij.  
Eén keer hoog en één keer laag.  
Dans je mee met mij?

Want misschien is er een kans als ik de Sneeuwdans dans.  
Misschien is er een kans.  
Want misschien is er één kans als ik de Sneeuwdans dans.  
Misschien is er een kans.