

# De vuilnisman

## Liedje over de vuilnisman

Toto is vuilnisman. Sassa en Koning Koos zingen in een liedje over de vuilnis en ze vragen of vuilnisman Toto de vuilnis op komt halen.

Vuilnisman, vuilnisman, mag ik je iets vragen?  
Kom je onze troep ophalen met je vuilniswagen?

Broem, broem, toet, toet.

Kijk, daar komt hij aan.  
We hebben alle rommel netjes in de bak gedaan.

Een sok met gaten.  
En losse troep.  
Aardappelschillen.  
En papiertjes van de snoep.

Een plastic bakje.  
Een oude doek.  
En dan als toetje een mislukte pannenkoek.

Vuilnisman, vuilnisman, mag ik je iets vragen?  
Kom je onze troep ophalen met je vuilniswagen?

Broem, broem, toet, toet.

Dat ging reuzesnel.  
Dag meneer de vuilnisman, tot ziens en dankjewel.

Dag!

Hahahahahahaha!