

Raaf versiert een kerstboom

Midden in het bos!

Een kerstboom in het bos, heb je dat wel eens gezien? De boswachter in deze clip ook niet! Hij leert Raaf het kerstliedje: O dennenboom.

O, dennenboom
O, dennenboom
Lalala, balletje in de boom!

Wat ben jij aan het doen?

Oh, boswachter! Ik versier de kerstboom! Ja, dat zie ik ook wel maar dat doe je toch niet in het bos? Ja, maar ik vind het zelig dat deze bomen niet versierd worden maar andere kerstbomen wel. En trouwens, de dieren in het bos vinden een kerstboom ook leuk! Vind je hem mooi? Ja, dat wel, maar dat zingen is natuurlijk vreselijk

Ik zing harstikke mooi!

Ja maar nu even niet. Dat kun je die bomen toch niet aan doen. Luister, ik zal je eens laten horen hoe het moet

O dennenboom, o dennenboom

Wist je trouwens dat het geen dennenbomen zijn maar sparren? Ja, dat weet ik Raaf, maar je zingt niet O sparrenboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Ja, met ballen zijn ze nog mooier.

Ik heb je laatst in het bos zien staan, toen zaten er geen kaarsjes aan. Haha, kijk de kaarsen gaan aan! Wat zijn je takken wonderschoon.

Mooi! He, sneeuw! Ja dat maakt het helemaal mooi!

O, dennenboom
O, dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon

O, dennenboom
O, dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon

Ik heb je laatst in 't bos zien staan
Toen zaten er geen kaarsjes aan

O, dennenboom
O, dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon