

Sinterklaas Kapoentje

Zingen met Moffel en Piertje

Moffel, Piertje en Arie leren het Sinterklaasliedje: sinterklaas Kapoentje

Zie ginds komt de stoomboot...Onee, Sinterklaas kapoentje gingen we doen. Nou, jongens ik ben er hoor, we kunnen beginnen! Wat gaan we doen? We zijn een canon aan het oefenen, weet je wat dat is? O, een canon, ja zeker.

Oke, ik begin, en dan Moffel en dan jij ja?

Daar gaat ie:

Sinterklaas, kapoentje
gooi wat in mijn schoentje
gooi wat in mijn laarsje
Dank u, Sinterklaasje

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
gooi wat in mijn lege,lege tonne
gooi wat in mijn laarsje
dank U, Sinterklaasje